

Voorbeden bij het afscheid van broeder Gerhard Dicks
Maastricht, 20-11-2020

God Vader,
wij bidden u voor onze overleden medebroeder Gerhard Dicks,
wij danken U voor zijn leven als broeder FIC,
voor zijn inzet voor en medeleven met mensen op de verschillende plekken
waar hij werkzaam was,
voor zijn inzet voor zijn medebroeders, hier in De Beyart en elders,
voor zijn creatieve bijdrage als beeldend kunstenaar,
voor zijn medeleven met het werk van de broeders en mensen in Malawi,
waaraan hij de opbrengst van zijn schilderijen schonk.

Wij vragen U:

Neem broeder Gerhard en heel zijn menselijkheid op in uw Heerlijkheid.
Spreid uw Barmhartigheid over hem uit, daar waar hij als mens tekort is
geschoten, zoals wij allen tekortschieten in ons leven en altijd uw
Barmhartigheid nodig hebben.

Moge hij bij U uitgroeien tot de mens waartoe U hem bedoeld hebt.

Laat ons bidden:

Wij bidden U, verhoor ons.

God Vader,
wij bidden U ook voor de familie van broeder Gerhard,
dat zij zich door U gesteund weten in hun verdriet,
en troost vinden in de goede herinneringen aan hem.
Wees hen nabij in hun leven van alledag,
speciaal op de moeilijke momenten.

Laat ons bidden:

Wij bidden U, verhoor ons.

Wij bidden U ook ons zelf, Gerhards medebroeders,
en voor de hele Beyartgemeenschap,
wees voor ons een stut en steun in ons samen ouder worden,
juist nu we te lijden hebben van de gevolgen van het coronavirus,
dat zoveel beperkingen met zich meebrengt en ook angst.

Help ons de hoop niet te verliezen
en geef ons de kracht elkaar nabij te blijven
en elkaar te helpen bij de gewone menselijke dingen.

Moge ons gebed ons de rust geven,
zodat wij niet bang zijn de dingen onder ogen te zien
en onze hoop niet verliezen,

omdat wij vertrouwen op uw Vaderlijke zorg.

Laat ons bidden:

Wij bidden U, verhoor ons.

Wij bidden u ook voor alle doctoren, verpleegkundigen en verzorgenden,
die zich permanent inzetten voor de gezondheid van mensen,
die alles doen om hen met goede zorg bij te staan,
dat hun inzet blijvend gewaardeerd wordt
en dat zij de moed niet opgeven.

Wees bij hen met uw goddelijke kracht.

Laat ons bidden:

Wij bidden u, verhoor ons.

Wij bidden u tenslotte voor onze samenleving
en voor heel de wereldgemeenschap,
geef ons, mensen, de kracht en de vindingrijkheid
om - juist in deze coronapandemie -
te bouwen aan een betere wereld,
waarin niet het geld en de macht heersen,
maar waarin alle mensen tot hun recht komen.

Laat ons bidden:

Wij bidden U, verhoor ons.