

# In Deo Wilhelm Leensen (*Wilhelmus Paulus Martinus*)

*Door Fransiskus Assisi Dwiyatno,  
provinciaal overste*



*Wilhelm werd geboren op 22 april 1945 in Hasselt (Overijssel). Hij deed zijn eerste professie op 15 augustus 1964. Hij werd op 13 augustus 2021 tot zijn Schepper geroepen in Yogyakarta, Indonesia.*

Broeders en Zusters, we zijn hier bijeen om onze dierbare medebroeder Wilhelm te gedenken. Hij overleed korte tijd nadat bij hem corona was vastgesteld. Hij had onderliggende hartproblemen die hem al een paar jaar parten speelden. Na de test was hem gezegd dat hij zich moest isoleren om anderen niet te besmetten. Op 12 augustus begonnen zijn medebroeders zich zorgen te maken omdat ze niets van hem hadden gehoord of gezien die dag, ook niet via whatsapp, en toen ze gingen kijken hebben ze direct een ambulance gebeld. In het ziekenhuis leek het eerst weer even beter te gaan, maar alle zorg mocht niet meer baten.

Niets gaat zonder de wil van God. Maar ik kan niet geloven dat Br. Wilhelm die zo warm was, ineens zo snel van ons is heengegaan. Maar het is een feit dat we moeten accepteren. God heeft Wilhelm bij zich geroepen, en wij als familie, congregatie en mede-gelovigen, blijven hier achter. Het is aan ons om zijn goede werken voort te zetten.

Broeder Wilhelm was een eenvoudig mens, standvastig, principieel, maar ook open en realistisch. Hij was een warm mens, vriendelijk naar anderen, een goede leraar en een secure administrator, eerlijk en open in zijn apostolisch leven en werk. Broeder Wilhelm was de heilige Maria zeer toegewijd. Hij was een trouwe medebroeder.

We willen iedereen bedanken die in de laatste weken goed heeft gezorgd voor onze broeder Wilhelm, de artsen en verplegers in het ziekenhuis en de broeders in Muntilan in de gemeente, en de mensen in Ambarawa die hem zijn laatste rustplaats hebben bereid.

Er zijn veel jonge mensen die zijn geholpen door Broeder Wilhelm in zijn project. Zij hebben nu een vaderfiguur verloren. Dank je wel broeder Wilhelm voor alles wat je voor deze mensen en anderen hebt gedaan. Dank je wel voor je goede voorbeeld en voor al je toewijding. We zullen je altijd in onze herinnering bewaren als een vriend en een inspirerende medemens.

Tot ziens Br. Wilhelm Leensen, God houdt veel van je. Ga in vrede naar Zijn huis. Later zullen we elkaar daar allemaal weer ontmoeten. Dank je wel!

*veel jonge mensen geholpen,  
aan ons het voort te zetten*

## Streng maar liefdevol Br. Michael Sidharta Susila

Op een dag in 1990 kwam er een jonge man genaamd Ismanto, hij kwam van de hellingen van de berg Merapi, naar Br. Wilhelm Leensen in Muntilan. Net als veel andere jongeren wilde hij hulp om een baan te vinden. "Wat kan je?" vroeg Wilhelm. Ismanto gaf hem twee mooie beeldjes die hij gemaakt had. Wilhelm riep: 'Jij hoeft geen baan te zoeken. Je kunt prachtige kunstvoorwerpen maken, daar kan jij je brood mee verdienen!' Ismanto werd door die woorden wakker geschud, hij moest het concept en de richting van zijn leven veranderen. Nu is Ismanto een populaire kunstenaar. Zijn sculpturen en schilderijen zijn erg mooi. De broeders hebben twee beelden van hem, een standbeeld van Br. Leonardo bij STM Pangudi Luhur Klaten en standbeeld van Br. Alcuino Willems bij SLB B Pangudi Luhur Jakarta.

Het verhaal van Br. Wilhelm en Ismanto is een van de duizenden verhalen over het werk van Br. Wilhelm met jonge Indonesiërs die het moeilijk hebben om werk te vinden. Dit soort ervaringen heeft het leven van br. Wilhelm sterk gekleurd. Hij heeft eens gezegd: "Rijkdom zit niet alleen in geld of materiële dingen. Een baan is ook een fortuin." Maar niet veel mensen beseffen dat. Veel mensen focussen zich alleen op geld. Alsof dat de enige sleutel is om de problemen van het leven op te lossen.

Veel mensen vergeten hoe belangrijk het is om gewoon kansen in het leven te krijgen. Dat is waar br. Wilhelm zich voor inzette. Er zijn veel redenen waarom mensen geen baan vinden. Sommigen van hen beschikken niet over voldoende beroepsvaardigheden, ook al hebben ze drie jaar op een vakschool gezeten. Anderen hebben niet de bereidheid, motivatie en toewijding om te werken. En sommigen weten gewoon niet hoe ze aan een baan moeten komen. Dat maakte Br. Wilhelm boos, hij kon het niet aanzien. Maar hij wilde niet alleen dat de jongeren werk zouden vinden, hij wilde ook dat deze jonge mensen hun eigen lot in handen namen. Daarom gaf br. Wilhelm Ismanto geen baan maar advies.

*Wilhelm wilde dat jonge mensen hun lot in eigen handen namen*

Het lijkt erop dat God Br. Wilhelm steunde in zijn liefde voor al deze duizenden jonge mensen. De jaren 1990 – 2000 waren een hoogtepunt in het project. Vooraf maakte Br. Wilhelm een strenge selectie van de jongeren en gaf ze ook training om ze steviger in hun schoenen te laten staan, zodat de kans op teleurstelling bij hen en bij de werkgevers kleiner werd. Hoe meer mensen er blijvend een baan konden vinden hoe beter immers. Maar hij was daar wel strikt in, al viel hem dat niet altijd makkelijk. Hij was als een vader, die zijn liefde voor zijn kinderen verbergt achter strengheid.

Zijn warmte toonde hij wel aan de aspiranten en novicen in de congregatie. En hij gaf ook altijd bijzondere aandacht aan armen en gehandicapten. Zijn geweten knaagde als hij mensen zag lijden, daar moest hij altijd wat aan doen. Hij wilde altijd graag andere mensen gelukkig en opgewekt zien. Daarin volgde hij onze stichter Mgr. Rutten, die ook het lijden van zijn medemensen wilde verhelpen.

Br. Wilhelm werkte graag samen met anderen in zijn goede werken, met de novicen en jonge medebroeders, die hij graag betrok bij zijn projecten.

Binnen zijn eigen gemeenschap bad br. Wilhelm vaak voor zijn medebroeders voor hun familie. Hij was daarin creatief en vernieuwend, dat was een andere kant van hem naast zijn liefde voor de medemens. In Br. Wilhelm zien we een mix van eigenschappen van een vader – streng en standvastig – en van een moeder – zachtzaam en warm. Die eigenschappen hebben we vaak gezien in alle goeds wat hij deed.

Tot ziens broeder Wilhelm!



## Leven is werken

**Albert Haryadi**

*Overste en directeur van Shalom Retreat House, Bandungan, Indonesia*

Leven is meer dan alleen voedsel en bezittingen, het belangrijkste is werk. Dit basisconcept komt van Wilhelm Leensen, een missionaris uit Nederland, een eenvoudig mens maar hardwerkend en gedisciplineerd, een man die liefheeft met heel zijn hart. Hij zag de realiteit, dat de Indonesische jongeren na hun schoolopleiding vaak niet gemakkelijk aan werk konden komen. Als broeder FIC zag hij tijdens zijn onderwijs-werk dat studeren mooi is, maar dat je daarna werk nodig hebt. En studeren is geen garantie voor een baan, zeker niet.

Dus ging Wilhelm zich inzetten voor een project om mensen voor te bereiden op een werkend leven en ze daarna richting een baan te sturen. Wilhelm concentreerde zich daarbij op training zodat mensen goede werknemers zouden worden. Bedrijven weten dat als ze iemand krijgen die die training gehad heeft, ze daar meer aan hebben. De kandidaten krijgen doorgaans eerst een aantal tests voor IQ, gezondheid, mentaliteit en vakkennis. Daarna kan een match gemaakt worden tussen aanwezige en gevraagde capaciteiten. Duizenden mensen hebben zo een baan gevonden.

Op deze manier creëerde Wilhelm zijn eigen wonderbaarlijke vermenigvuldiging, in navolging van Jesus. Nu moet hij zijn werk onafgemaakt achterlaten. Maar als God roept, is het tijd. Ik hoop van harte dat het initiatief van Wilhelm doorgaat en veel mensen inspireert, en dat velen nog op deze manier werk zullen vinden.

Rust zacht broeder Wilhelm, veel geluk in Gods huis waar voor jou een plaats is vrijgemaakt.

## Zo'n vriendelijke man

**Ninin Triana**

*Moeder van een leerling van de middelbare school in Muntilan*

Vaarwel broeder Wilhelm! Ik heb hem maar één keer ontmoet, twee jaar geleden toen ik bij de broeders in Muntilan mocht overnachten kwam ik hem tegen aan het ontbijt. Hij was zo'n warme en vriendelijke persoonlijkheid, hij maakte indruk op me.

Vaarwel broeder, rust in vrede bij God in de hemel, en bid voor ons die het nog steeds moeilijk hebben in deze wereld.

## Een goed voorbeeld

**Wensislaus Parut FIC, Rome**

We hebben br. Wilhelm gekend als iemand die standvastig is, gedisciplineerd en oprecht. Hij heeft zich 50 jaar lang verdienstelijk gemaakt bij de FIC in Indonesia. Met name zijn project voor werkeloze jongeren heeft hij met veel liefde gedaan. In 30 jaar tijd heeft hij 30.000 jongeren aan een baan geholpen, dat is niet niets. Dank je wel broeder Wilhelm, rust zacht, tot ziens.



## Herinnering

**Suryadi Antonius**

*voormalig werkeloze*

Bedankt broeder Wilhelm, dat je ons in 2007 naar Jakarta hebt gestuurd. Bedankt voor het geven van onderwijs en motivatie en aandacht. Nadat we in Jakarta waren, zijn we nog verschillende keren op bezoek geweest en hebben we altijd contact gehouden via sms. Ik herinner me nog dat we tien rondjes rond de school moesten doen, en dat broeder Wilhelm meerende, en drinkwater uitdeelde. Het was uniek, dat hij altijd zei hoe belangrijk het was dat we voor onze gezondheid zorgden. Hij heeft ons veel geleerd. Moge hij nu rusten in vrede.

*Wilhelm met een van de vele vele jonge mensen die hij geholpen heeft werk te vinden*

## Dank je wel

**Eustachius Eko Wijayanto**

*FIC Chili*

Welkom in het Nieuw Jerusalem broeder Wilhelm! Vanmiddag na schooltijd wilden we het 60-jarig jubileum van Gé van Vugt en Marcelo Sandoval vieren, en toen kregen we ineens dit droevige bericht. We waren geschokt door je plotseling overlijden. Jij komt nu op de nieuwe begraafplaats van de FIC in Muntilan te liggen.

In 2004, toen ik voor het eerst met verlof was na mijn uitzending naar Chili, begeleidde ik een gast uit Nederland bij zijn bezoek aan Indonesia, en we gingen ook naar het project van br. Wilhelm. We troffen hem daar op zijn kantoor en hij was heel enthousiast en trots over het succes dat ze hadden om zoveel jonge mensen aan een baan in binnen- of buitenland te helpen. We waren onder de indruk van de vastberadenheid en moed, het doorzettingsvermogen en de toelozende inzet van deze man en zijn medebroeders om die mensen te helpen en te trainen zodat ze werk zouden kunnen vinden.

Elke drie jaar als ik met verlof ga, logeer ik weer bij de gemeenschap in Muntilan en dan vroeg hij me altijd hoe het met me was en hoe het in Chili was en met mijn medebroeders. Zelf was hij één keer in Chili geweest bij een internationale bijeenkomst van de FIC.

Dank je wel voor je voorbeeld als missionaris, al die tientallen jaren dat jij trouw en met passie en toewijding je werk hebt gedaan bij de FIC in Indonesia. Dank je wel voor alles wat je voor al die jonge mensen hebt gedaan, die de toekomst van Indonesia zijn. We danken God voor dit geschenk van jouw leven bij ons. Tot ziens in de hemel, onze gebeden zullen je vergezellen. Bid voor ons die nog steeds onze pelgrimstocht in deze wereld voortzetten.



Boven: 1971, Bara Wilhelm in de kleermakerij



Voor de klas in Wonosobo



Boven: apostolaatscongres in Schönstatt, Chili, in 1992. Wilhelm Leensen achter, tweede van links. Vooraan, derde van links, Toon Verkoijen die elders in dit nummer wordt herdacht

Onder: 12,5 jaar broeder. Wilhelm Leensen, Agustinus Hardana, Anton Harjo, Anton Subarto



2020, 100 jaar FIC in Indonesia. Wilhelm Leensen, Redemptus Lastiya, Mateus Sukirdjan