



Congregatie van de Broeders van de Onbevleete Ontvangenis van Maria

*'Land en volk van het mooie Chili, draag ik steeds
diep in mijn hart met met mee.'*

Kees

Met groot verdriet in ons hart staan we stil bij het overlijden
van ons dierbaar familielid en trouwe medebroeder

Broeder Kees van de Wiel FIC Cornelis Josephus Adrianus

Kees zag het levenslicht op 23 september 1938 in Waalwijk.
Hij legde op 15 augustus 1959 zijn Geloften af in de Congregatie FIC.
Op 23 oktober 2021 overleed hij in het MUMC+ te Maastricht.

'Stille waters hebben diepe gronden' zou een goede karakteristiek zijn van de intens goede mens waarvan we afscheid moeten nemen. Steeds op de achtergrond, stil genietend van de gesprekken om hem heen. Maar wanneer je hem aansprak over zijn lange periode die hij in Chili mocht doorbrengen, verscheen de zon op z'n gezicht en kon hij honderduit vertellen.

Kees werd opgeleid voor technische vaardigheden. Snel na zijn professie mocht hij naar Latijns -Amerika, waar hij docent werd op onze technische school in Santiago. Met grote deskundigheid leidde hij jongeren op voor een mooi beroep, dat hen een goede toekomst verschaftte. Nauw betrokken was hij bij de Chileense folklore en gaf leiding aan zang- en dansgroepen van jongeren. Hij gaf landbouwers en vissers nieuwe levenskansen door hen nieuwe technieken aan te leren.

We nemen afscheid van Kees op donderdag 28 oktober in de kapel van De Beyart in een Viering die om 14.30 uur aanvangt. Daarna leggen we hem te ruste op het kerkhof van de Broeders FIC aan de Anjoulaan te Maastricht.

Namens de familie:
J. van de Wiel
Victoriestraat 22
5142 RH Waalwijk

Namens de Congregatie FIC
Br. Wim Luiten, overste
Brusselsestraat 38
6211 PG Maastricht