



Pr. Bisschopsingel 22  
6211 JX Maastricht  
The Netherlands

Maastricht, 27 oktober 2021

*Onze ref.: 21-226/o/AK-WB*

Aan: Br. Wim Luiten  
Overste Religieus Huis Nederland

Beste Broeder Wim en Medebroeders,

*CONDOLEANCE BIJ HET OVERLIJDEN VAN BR. KEES VAN DE WIEL*

We hebben al SMS-berichten uitgewisseld waarin we na het overlijden van br. Kees van de Wiel woorden van troost hebben gedeeld.

Op 28 oktober 2021 zal het stoffelijk overschot van onze overleden broeder Kees worden begraven. Het is voor mij pijnlijk dat ik vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig kan zijn tijdens de uitvaart van mijn geliefde broeder Kees.

Namens de leden van het Generaal Bestuur wil ik hierbij nogmaals ons oprecht meeleven betuigen. We zijn nog steeds in shock en kunnen het overlijden van br. Kees nauwelijks bevatten.

Aangezien het onmogelijk is om God te vragen br. Kees voor ons te doen verrijzen, hebben we maar één optie: om te bidden voor een vredige rust van zijn ziel.

Onze overleden Kees was een goedgehartige, eenvoudige en nederige broeder. Hij was een trouw lid van onze gemeenschap. Hij was op gevorderde leeftijd met een fragiele gezondheid, maar zijn dood werd nog niet spoedig verwacht. De dood van br. Kees herinnert ons eraan dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. We bidden voor zijn ziel, voor zijn familie en voor allen die hem dierbaar waren.

Gelieve ons diepste medeleven te aanvaarden. Laten we sterk blijven in het geloof en ons verenigen in gebed voor de eeuwige rust van de ziel van onze medebroeder Kees.

Moge de ziel van br. Kees van de Wiel in vrede rusten.

Met broederlijke groet,

Br. Augustine Kubdaar  
Generaal Overste FIC